

# Rollatorloop was een feest!

**HULST -** Wat moet je verwachten bij een Rollatorloop? Nou, vertelt u het ons maar. Wij wisten het niet zo goed. Zou het een handjevol ouderen zijn, die zij aan zij over de atletiekbaan schuifelden in de hoop ergens diezelfde dag nog bij de finish aan te komen? Of werd het een echte race, waarbij fiefe lopers met een rollator in de hand, een gouden plak in het achterhoofd en zweet op het voorhoofd over de finishlijn denderden? Het was eigenlijk geen van beide, maar tegelijkertijd veel meer dan dat.

Stichting Tragel en Stichting Hulst voor Elkaar organiseerden de rollatorloop op maandag 4 juni voor het eerst. "We waren al eens bij de landelijke Rollatorloop in Amsterdam geweest", legt Monique Slis van Stichting Tragel uit. "Ontzettend leuk is dat, maar ook ontzettend ver weg. Het zou mooi zijn om dat in onze

eigen regio eens te organiseren." Ook Marc de Haas van Stichting Hulst voor Elkaar zag het direct zitten. "Waarom niet? Dan kunnen veel meer mensen uit deze regio er van mee genieten. Samen met Monique en Nicole van Stichting Tragel en Simone, een HZ-stagiair, hebben we deze Rollatorloop op de atletiekbaan



in Hulst georganiseerd. En op de dag zelf konden we rekenen op de hulp van een hele klas van het Scalda."

## **Blauwe, rode en groene ballonnen**

Uit het 'deelnemersveld' van tientallen cliënten van Stichting Tragel bleek dat er veel animo voor was. Met een stempelkaart om de nek, een ballon aan de rollator of rolstoel en een begeleider aan de hand stonden ze maandag klaar voor de start. Eerst mochten de 'blauwe ballonnen'. Zij hadden namelijk de grootste afstand af te leggen: 1.600 meter. Dit handjevol bikkels werd op de voet gevolgd door de grootste groep, de rode ballonnen van 800 meter. En was dat net iets teveel van het goede? Dan kreeg je een groene ballon voor 400 meter.

## **Feestende winnaars**

Hoe ver je ook ging en hoe hard of zacht je je afstand ook aflegde, iedereen was aan het eind van de rit een winnaar en kreeg een medaille. Of dat nog gevierd werd? Oordeelt u zelf maar. Met rollators, rolstoelen en al in de polonaise. Dat zegt toch genoeg? De Nederlandstalige meezingers zorgen ervoor dat het feest nog wel even doorging. "Volgend jaar weer!" Daar waren alle deelnemers het roerend over eens.

